

Activiteiten kalender mei 2020

Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe

Markt Wesepe:

Wekelijks op donderdag: 10:30 – 13:00 uur



Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com

Vervallen activiteiten

Onmogelijk gemaakt door het coronavirus

Vrouwen van nu, afd. Wesepe-Averlo

I.v.m. het coronavirus gaat de afdelingsavond op donderdag 14 mei 2020 in Het Wapen van Wesepe **niet** door.

Ouderensoos Wesepe e.o.

Het seniorenreisje is **verplaatst** van woensdag 20 mei naar woensdag 16 september. We hopen dat het dan door kan gaan. Afwachten maar.....t.z.t. meer hierover.

WIJ-land Vrijland

Aangezien ons motto is “Ik en jij = WIJ” en dus iedereen, jong en oud, moet kunnen meedoen, hebben we besloten WIJ-land dit jaar af te blazen en te verplaatsen naar juni 2021.

Beste lezer,

Geen sport, geen verenigingsleven, geen festivals, niets van dat alles. Het dagelijks leven lijkt totaal ontwricht. Het is de natuur zélf die dit veroorzaakt en is er slechts één manier om het corona-virus te stoppen: Door samen te werken! Als dit een signaal van de natuur is, zal het íets in de wereld doen veranderen?

Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar redactie.dorpskrant@wesepe.nl **vóór 15 mei a.s.**

De redactie

COLOFON

Jaargang 28

nr. 307

Stichting Dorpskrant Wesepe.

IBAN: NL16RABO0314518290

Bestuur:

Voorzitter

: Anja Jalink

Verzending:

Secretaris

: Annet Niemeijer

Drukkerij De Kroon

Penningmeester

: Joke Brouwer

Lid

: Menno ten Have

Eindredactie:

Lid

: Annemarie Dommerholt

Jur Ram

Beheer Wesepe.nl

: Jessica Kloosterboer

Publicatie website

: info@wesepe.nl

Drukkerij: De Kroon – Olst

Kopij inleveren vóór de vijftiende van de maand op het

Redactieadres : Raalterweg 47 8124 AB WESEPE

Digitaal : redactie.dorpskrant@wesepe.nl

Retouradres : Weseperenkweg 3, 8124 PZ WESEPE

Voor klachten over de bezorging of adreswijziging:

bezorging.dorpskrant@wesepe.nl of 0570-852329

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij of onderdeeljes in te korten of niet te plaatsen. Bestuur en redactie aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de krant.

Dorpskrant WESEPE verschijnt 11 x per jaar; oplage 800 exemplaren.

OPENBARE BASISCHOOL
A. BOSSCHOOL
SCHOLTENSWEG 44
8124 AJ WESEPE



Nieuws van de A.Bosschool

6 weken geleden kondigde premier Rutte aan dat alle scholen dicht moesten. Het team van de A. Bosschool moest even slikken, want opeens zie je de kinderen niet meer en sta je met elkaar voor een grote klus.

Meteen zijn er plannen gemaakt om het thuisonderwijs vorm te geven. Voor de bovenbouw gebeurt dit vooral met digitale middelen, voor de onderbouw worden pakketjes rondgebracht en opdrachten doorgestuurd. Google classroom wordt ingericht zodat alle leerlingen thuis aan het werk kunnen. De leerlingen kunnen volgens een planning biebboeken lenen.

Klaslokaal wordt ingeruild voor camera. De leerkrachten hebben veel contact met de kinderen. In het begin wat onwennig maar het wordt allemaal al gewoner. Er worden leuke verhalen met elkaar gedeeld.

Een rare situatie voor de leerlingen. Ze missen niet alleen hun school, maar ook hun klasgenootjes. Het is heel anders om met je vriendjes te kunnen voetballen of alleen met je broertje of zusje.

Ook voor ouders is het een enorme uitdaging. Naast hun baan, papa en mama zijn, nu ook de juf of meester spelen.

Het loopt goed en dat vinden wij fantastisch, maar wij missen de leerlingen enorm.

We zijn trots op alle leerlingen en hun ouders. Ze doen het maar mooi. Het zal soms een enorme zoektocht zijn en zeker niet altijd makkelijk.

Bij het schrijven van deze editie is nog niet duidelijk of de maatregelen verlengd zullen worden. Mocht dit het geval zijn dan gaan wij vol enthousiasme op deze manier verder.

Let goed op elkaar en blijf gezond!

Een hartelijke groet vanaf de Scholtensweg,

Jantien Blankhorst-Hartkamp
(directeur onderwijsteam Wijhe-Wesepe)



Onderwijs op afstand

Plattelandsvereniging LABOR

Secretaris: Bert Slinkman
Achterhoekstraat 15
8124 AM Wesepe
06-27342058
Info@laborwesepe.nl



Labor biedt als activiteit 2 puzzels aan. Doe mee voor het plezier en/of lever je oplossing in om kans te maken op een leuke prijs!

PAARDENSPRONGPUZZEL

BL start	DE	VA	EL	DA
ST	ND	IE	ON	AL
NO	IJ	DE	AG	DR
WA	VO		EN	EZ
	EF	FG	OR	SE

Deze puzzel los je op door van letter naar letter te springen met de 'paardensprong' van het schaakspel (twee vakjes horizontaal en één verticaal of twee vakjes verticaal en één horizontaal). Begin bij het vakje linksboven.

De oplossing is een zin en deze kun je sturen naar ons secretariaat per post of per email (met je naam en adres erop). Onder de goede inzenders verloten wij een paar leuke prijzen!

Kruiswoordpuzzel

Oplossing: Vul het kruiswoordraadsel in. Alle antwoorden zijn te vinden in een dorpskrant. Maak onderstaande zin af door de letters in te vullen die horen bij de cijfers uit deze puzzel.

Bij Labor op de BBQ voorlopig geen

2	14	4
---	----	---

8	12
---	----

10	7	6	14	13
----	---	---	----	----

14	4	1
----	---	---

6	14	5	16	7	4
---	----	---	----	---	---

Ook met deze oplossing zijn leuke prijzen te winnen, dus aarzel niet en verstuur je oplossing naar het Labor secretariaat!



Horizontaal

2. Voornaam van onze secretaris
6. Op vrijdag na het wandelen bij Niemeijer
8. Monument aan het oude spoorpad
10. Activiteit van Labor op 26 december
11. Proeverij van deze drank aan de Bokkelerweg
14. Tractatie tijdens het wandelen
15. Activiteit van Labor met een bal lekker buiten
17. Je krijgt een bonnetje en daarmee kun je prijzen winnen

Verticaal

1. Hoe noemen wij ons reisje eind september
3. Activiteit begin augustus, geen 4 dagen
4. Dit zijn al onze activiteiten !
5. Hier verkopen wij lekkere Bennieburgers en knakworsten
7. Mooie foto's bekijken van het Weseper ...
9. Aantal bestuursleden van Labor
12. Actief met het hele gezin en daarna BBQ
13. Kleur logo Labor
16. Rondleiding in en om klooster



`Vrouwen van nu`
Correspondentie-adres:
Secr. A. Heltemes
Tel.0571-298522
aaaheltemes@gmail.com

afd. WESEPE - AVERLO
Correspondentie-adres:
H. Verhoef-Nieuwenhuis
Tel.0570-532013
gorishennie@gmail.com

I.v.m. het coronavirus gaat de afdelingsavond op **donderdag 14 mei 2020** in Het Wapen van Wesepe **niet** door.

Oma's schortje

Ik geloof niet dat kinderen nog weten wat een schortje is.

Het voornaamste gebruik van oma's schortje was, om haar jurk te beschermen, omdat ze er maar een paar had.

Maar ook omdat het gemakkelijk was om een schortje te wassen in plaats van een jurk. Ze gebruikte het schortje ook als pannenlappen, om de pannen van de kachel of uit de oven te halen.

Het diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen af te vegen.

En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was het schortje ook heel handig, om de eieren te dragen.

Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar schortje schuilen. En als het koud was kon ze haar armen er indraaien en opwarmen.

Het was ook heel geschikt om menig zweetdruppeltje af te vegen, als ze gebukt stond over de kachel met koken. Hout voor de kachel werd ook in het schortje binnen gebracht.

Uit de tuin droeg ze allerhande soorten groente naar binnen.

En als de erwten gedopt waren gingen de schillen in het schortje.

In de herfst werd het schortje gebruikt om de appels op te rapen, die onder de bomen lagen.

Als oma onverwachts visite aan zag komen, je stond er van te kijken hoeveel meubeltjes dat ouwe schortje nog kon stoffen, in een paar seconden.

Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en zwaaide met haar schortje, dan wist iedereen dat het tijd was om binnen te komen.

Het zal nog lang duren, voordat iemand iets uitgevonden heeft, wat voor zoveel doelen gebruikt kan worden als het schortje.

Vergeet niet: in deze tijd zouden wij er gek van worden als we zouden weten hoeveel bacteriën er in dat schotje zaten....

Toch hebben wij er nooit wat aan overgehouden..... of toch??

Liefde...



Als **Wesepenaar van het jaar 2019** kreeg ik de vraag om een stukje in de Dorpskrant te schrijven.

Ik was dan ook volledig verrast op het moment dat de voorzitter van Stichting Zomerfeesten William Roessink mijn naam noemde als Wesepenaar van het jaar 2019. In eerste instantie was ik eigenlijk helemaal niet van plan op de vrijdagavond naar de Zomerfeesten te gaan.

Op die vrijdagavond moest Go Ahead een thuiswedstrijd spelen. Ik zei tegen Joke: Ik ga eerst naar Go Ahead en kom dan later wel in de tent. Maar dat was volgens Joke een slecht plan! Ze moest al zo vaak ergens alleen naar toe... Zoals jullie mij kennen doe ik altijd precies wat mijn vrouw zegt..(ahum).

Dus vrijdagavond mee naar de tent. Een mooi programma en dan in een keer deze titel. Op dat moment was ik erg beduusd en volledig verrast. Vele felicitaties van iedereen! Geweldig! Op de zaterdag erna was ik rond 18:00 uur op het kermisterrein. Eerst receptie gehad in Raalte. Toen hoorde ik dat ik om 20:00 uur thuis moest zijn. Waarom?? Dat wist mij niemand te vertellen. Ik zei nog waarom zo vroeg??? Dus getrouw om 20:00 uur naar huis.

Wat was er gaande? De burens waren bezig om een mooie poort bij huis te zetten. Dat was wederom een geweldige verrassing. Nadat de poort gereed was moesten we deze vanzelfsprekend nat maken. Tot in de late uurtjes... De woensdag erop werd de poort afgebroken. We hebben natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje alles nog even de revue laten passeren. Buren, nogmaals bedankt!

Het eerste klusje als Wesepenaar van het jaar was zitting nemen in de jury tijdens de Kerstmarkt van december bij het taart bakken. Dit heb ik met veel genoegen gedaan. Heerlijk smullen van de ingezonden taarten. Met nog enkele andere juryleden hebben we een weloverwogen winnaar gekozen.

Begin januari mocht ik de kerkklok luiden als aftrap van Kerkbalans 2020. Dat was wel een routine klusje voor mij (vaker gedaan).

Ook werd mij gevraagd of ik de kleuters op school wilde voorlezen ter ere van Kinderboekenweek. Ik kreeg het boekje "Moppereend" toegespeeld. Dit heb ik natuurlijk met plezier gedaan. De kleuters luisterden aandachtig. Dit was geen routine klusje, maar wel erg leuk...

Tot op heden heb ik nog geen verdere opdrachten gekregen. Dus afwachten. Ik heb gelezen dat ik de laatste persoon ben die gekozen is als Wesepenaar van het jaar. Jammer, maar de commissie beslist. Het is toch een blijk van waardering die je krijgt.

Commissie nogmaals bedankt.

Jo Jansen.



Zomerfeesten Wesepe 14, 15 en 16 augustus 2020.

Nederland zit ten gevolge van de coronacrisis op slot!

Voor ons allen een onwerkelijke situatie. De scholen en vele winkels zijn gesloten, velen moeten thuis werken en evenementen zijn tot 1 juni a.s. verboden.

Voor de organisatie van de Zomerfeesten Wesepe een onzekere tijd.

Moeten wij volop doorgaan met de organisatie of afwachten op de berichtgeving vanuit de overheid? Wij hebben ervoor gekozen om zo veel als mogelijk verder te gaan met de organisatie. In principe is het volledige programma rond, de kermisattracties, de feesttent en alle bands en artiesten zijn vastgelegd.

De exacte invulling van de verschillende programmaonderdelen moet nog wel nader worden uitgewerkt de komende tijd.

Wanneer wij met enige zekerheid weten dat de 45^e editie van de Zomerfeesten Wesepe op een veilige wijze kan doorgaan pakken wij dit op.

Wesepe got Talent:

Hierbij willen wij al wel vast de 2^e editie van “Wesepe got Talent” onder de aandacht brengen. Deelnemers kunnen zich nu al opgeven door een mail te zenden aan: info@zomerfeestenwesepe.com

Opgave is mogelijk tot 1 juli a.s.

Wij wensen iedereen veel sterkte toe in deze vreemde tijden en hopen iedereen te kunnen verwelkomen op 14, 15 en 16 augustus a.s.

N.B. voor actuele informatie zie de website www.wesepe.nl en www.zomerfeestenwesepe.com

Bestuur Stichting Dorpsfeesten Wesepe.

Interview met mw. Dieperink (88 jaar)

Wesepe, 24-01-2020

Bronvermelding:

Tinie Hendriks, in het kader van de
Internationale Vrouwendag Olst en Wijhe 2020

“Denk er’an, niks zeggen”

Al haar hele leven woont Mw. Dieperink aan de Raalterweg in Wesepe. Eerst naast de toenmalige zuivelcoöperatie, vervolgens waar van Riel gevestigd was en nu een stukje verderop.

De vader van mw. Dieperink was directeur van de zuivelcoöperatie in Wesepe.

Zij is geboren op 16 juni 1931 en was 9 jaar toen de oorlog uitbrak. Ze stond op 23 januari jl. naast haar oudste dochter

van 66 en zei: “Ik voel me ook nog 66.” In de oorlog zat ze op de lagere school in Wesepe. Die stond waar nu de fietswinkel van Wichink is, vlakbij de kerk. Op een dag kwam er een bus met kinderen uit het Westen aan bij de kerk. De kerkgangers moesten komen en de aangekomen kinderen werden verdeeld onder de gezinnen. Deze kinderen gingen naar de basisschool. Het meisje dat bij hen woonde heeft mw. Dieperink een mooie brief geschreven toen ze 85 jaar werd. Haar jongste dochter had haar opgespoord!

Daarna volgde ze de ULO in Deventer. De school werd echter gevorderd door de Duitsers en na wat verplaatsingen in Deventer kreeg ze uiteindelijk les in de bestuurszaal van de zuivelfabriek. De leraren kwamen daar les geven. Dat wilden ze ook wel, omdat de kinderen vaak wat voor ze meenamen zoals boter of roggebread. Op de ULO mocht geen Engels meer gegeven worden. Het bleef bij Duits. Na de oorlog kon ze gewoon weer op de fiets naar de ULO in Deventer.

Ineens waren ze er: de Duitsers. In wat toen café Centraal was, waren er een flink aantal. Dat café hadden ze gevorderd, net als een kamer van haar vader en moeder. Daar zat Hauptman Muller, de hoogste in rang. Het huis tegenover de zuivelcoöperatie was ook gevorderd. Dat hele gezin woonde toen bij de familie van der Veer in.



Mw. Dieperink heeft nog een zus en twee broers. De zus is getrouwd in 1940 en is naar Rijswijk verhuisd. Daar ging haar vader op de fiets naar toe om eten te brengen. Een keer werd de spoorbaan beschoten waar hij langsfietste en moest hij lange tijd in de sloot blijven liggen om te schuilen. De man van haar zus was zijn assistent in Wesepe en is in Rijswijk directeur geworden van RMI zuivelcoöperatie.

Tijdens de oorlog ging haar vader regelmatig naar Deventer op de fiets om geld te halen voor de medewerkers die aan het werk waren en de boeren die melk hadden gebracht. Hij had dan elke keer heel veel geld bij zich.

Ze hadden een radio die verstopt was. Mw. Dieperink vond het best eng als ze daar naar luisterden, omdat ze bang was dat Muller het merkte.

In de buurt van de Rozenvoorderdijk waren schietbanen gemaakt om V1's en V2's af te schieten. Zo'n schietbaan was er ook in Averlo.

Er kwamen veel mensen uit het Westen (ook met paard en wagen) om eten te halen. Vaak gingen ze ook nog door naar Groningen en Friesland.

Het eten was op de bon (zie foto).

Mw. Dieperink speelde bij een meisje uit Middel en dat gezin had vaak versnaperingsbonnen over. Die mocht zij dan mee naar huis nemen als zij er speelde. Daar konden bijvoorbeeld koekjes en chocola voor gekocht worden. Ze hadden thuis een moestuin en ook tabaksplanten. Ze kan zich nog herinneren dat de kinderen de bladeren aan een draad moesten rijgen zodat ze konden drogen.



Later werden er dan sigaren van gemaakt. Ook werd er op boerderijen jenever gestookt van rogge. Dat gebeurde in het geheim. “Daar mocht je niks over vertellen.”

Toen de oudste zus in 1940 trouwde was er bij het toenmalige tolhuis een tollint gespannen. Zij konden met de kledkar (huifkar) niet verder rijden. Het bruidspaar kreeg een glaasje jenever aangeboden en toastte eerst op een gelukkig huwelijk. Daarna ging de tocht verder naar het gemeentehuis in Olst. Haar zus had geen bruidsjurk aan maar een mantelpakje. Mw. Dieperink weet nog dat ze een heel mooi lichtblauw jurkje droeg met strookjes. Wat haar ook angst aanjoeg waren de varkens die zo schreeuwden als ze geslacht werden. Ze was dan ook heel bang dat de Duitsers dat hoorden. Ze hadden thuis een moestuin en alles werd geweekt en bewaard. Ze hebben geen honger geleden. Er was altijd eten.

Achter de zuivelfabriek was een gebouwtje aangebouwd, waar jongelui mensen die eten kwamen halen uit het Westen warme melk gaven uit een halve liter blik (waar b.v. soep in zat). Een keer kwam haar vader uit Deventer fietsen en langs de weg stonden mensen die hem vertelden dat hij bij de (eigen) zuivelfabriek warme melk kon krijgen.

Er waren ook allerlei mensen uit Deventer in Wesepe, die gevlucht waren voor de bombardementen. Er was een zondag, op 26 november 1944, toen heel veel Engelse vliegtuigen in een colonne overvlogen om in Duitsland te bombarderen. Er zijn twee neergestort omdat ze beschoten werden door de Duitsers. Eentje in de weilanden bij klooster Sion en eentje aan de Velsdijk. Vanuit het laatste vliegtuig was een parachute vast gaan zitten in een boom. Haar broer wilde de parachute graag in zijn bezit krijgen, maar toen hij Duitsers bij de boom zag staan, is hij weggelopen. Ze droegen hem echter op de parachute eruit te halen. Hij zei: "Als ik dat doe, wil ik hem houden." En zo geschiedde.

De Duitsers stonden overal aan de weg met geweren. De piloten en jongens van het eerste vliegtuig dat neergekomen was bij klooster Sion, waren in de weilanden terecht gekomen. Haar zus heeft een van de jongens in een hooiberg verstopt en tegen hem gezegd dat hij er niet uit mocht komen voordat ze terug was. Ze heeft andere kleren voor hem gehaald, die hij kon aantrekken. Vervolgens heeft ze hem naar zuster Smolders vlakbij (voorheen garage) Voskes in de buurt gebracht. Daarna is hij naar de IJssel gebracht en naar de overkant gezet. Mw. Dieperink weet niet waarnaar toe. Ze vond wat haar zus deed griezelig. Ze kreeg te horen: "Denk er'an, niks zeggen."

Er was een schuilkelder onder de fabriekshal en buiten onder het grasveld. Door een gat kon je naar buiten kijken. Het was die zondag dat al die vliegtuigen overvlogen. De dominee was in deze schuilkelder, maar hij moest terug naar de pastorie. Hij ging al kruipend over het paadje naar achteren en ze moesten daar allemaal vreselijk om lachen. Hij is wel goed overgekomen!

Er waren zeven mensen opgepakt. Zij waren uit het neergeschoten vliegtuig gesprongen dichtbij klooster Sion. Ze moesten bij de kunstmestschuur naast Wevers staan met hun handen omhoog. Ook dat was heel beangstigend omdat de Duitsers ervoor stonden met geheven geweren. Ze zijn naar de Boskamp gebracht en mw. Dieperink heeft gehoord dat ze later bevrijd zijn door de ondergrondse, maar of dat waar is weet ze niet.

Ze weet nog dat op een dag een groep mensen van de ondergrondse bij de fabriek kwam en haar vader vroeg die te openen, zodat ze een heleboel boter mee konden nemen voor de onderduikers.

Bij Van de Voorst hadden ze veel onderduikers. Haar zus zei: “Ga snel naar Van de Voorst want de Duitsers komen eraan.”

Ze hebben toen de onderduikers onder de grond in een ruimte verstopt. Het luik zat onder een kleed waar de kinderwagen met een baby op stond. Ze zijn niet gevonden! In de nacht voor de bevrijding zaten ze ondergedoken, wel 30 mensen in de schuilkelder! De Duitsers sloegen op het ijzeren luik dat ze eruit moesten, omdat de fabriek opgeblazen zou worden. Ze zijn toen naar andere schuilkelders bij burens gegaan. Mw. Dieperink bij de slager. Maar goed ook: de schoorsteen is toen opgeblazen.

Wat heel veel indruk op haar gemaakt heeft, is, dat in de laatste nacht voordat de Canadezen er waren, de molen van Wesepe is afgebrand. In de nacht van 10 op 11 april 1945 moest haar latere man van de Duitsers, van hauptman Muller, de molen in brand steken. Hij kreeg petroleum en lucifers mee, maar hij kon het niet. Toen hij halfweg was, is hij teruggekeerd met gevaar voor eigen leven, omdat de Duitsers met de geweren in aanslag beneden stonden. Een zwager van hem uit Deventer moest het toen doen en die heeft de molen in brand gestoken. Ook toen stonden er allemaal Duitsers met geweren in de aanslag beneden. Op ongeveer 50 meter afstand zaten er al Canadezen in een boerderij. De volgende dag lag op het paadje naar achteren bij de fabriek een dode Duitser.

Wat heel naar was: een man in een groen jasje werkte op het veld. De Canadezen sommeerden hem zich over te geven, handen in de lucht te doen, maar hij deed er niets op uit. Hij is neergeschoten omdat ze dachten dat het een Duitser was. Na de bevrijding zijn er op de plek waar de melkontvangst was bij de zuivelfabriek, dames kaal geschoren. “Zij waren gek op de Duitse militairen”, zegt mw. Dieperink. De dames huilden en zij vond het wel een beetje zelig. Ze wist ook van een NSB’er, een man die met een geweer op zijn rug door het dorp fietste. Hij is later gestraft.

Mw. Dieperink is getrouwd in 1953 en heeft drie dochters, acht kleinkinderen en inmiddels elf achterkleinkinderen.

De angst die ze gevoeld heeft als kind, overschaduwde de periode van de oorlog. Er was veel wat in het geheim gebeurde en ze vond het griezelig dat dat ontdekt zou worden. Vrijheid is voor haar dat de oorlog was afgelopen, er weer feestjes waren. “Je weer naar buiten kon na 20:00 uur, de ramen niet meer geblinderd hoefden te worden. We gingen weer naar school op de fiets met luchtbanden en we konden weer gewoon naar de radio luisteren.”

Bij Dieperink granen en veevoer was de spreuk:

“Hoort de kippen wat ik zeg, met Dieperink’s voer blijf je aan de leg.”



Het draaiboek was klaar en de voorbereidingen waren in volle gang. WIJ-land Vrijland zou een prachtige dag worden waarop alle Wesepenaren samen zouden vieren dat we 75 jaar in vrijheid leven.

En toen was daar ineens het corona-virus. Nog even hadden we de hoop dat we het festival op 14 juni in afgeslankte vorm door konden laten gaan. Maar wat zou er dan overblijven? Onder de huidige omstandigheden zou dat een feest zijn waarbij iedereen 1,5 meter afstand van elkaar moet houden en waarbij mensen die tot de risicogroep behoren thuis zouden moeten blijven.

Aangezien ons motto is “Ik en jij = WIJ” en dus iedereen, jong en oud, moet kunnen meedoen, hebben we besloten WIJ-land dit jaar af te blazen en te verplaatsen naar juni 2021.

OPROEP

aan alle (nu even niet-) schoolgaande jeugd

Kun jij door de corona-crisis niet naar school? Krijg je les via internet of dmv huiswerkpakketten? Dan heeft dit vast en zeker impact op jouw dagelijks leven.

De redactie van de dorpskrant is benieuwd hoe jij daar mee omgaat.

Wat zijn de problemen waar je tegen aan loopt?

Hoe gaan je ouders, broertjes, zusjes met de situatie om?

Hoe houd je contact met vriendjes en vriendinnetjes?

Zomaar wat vragen waar we benieuwd naar zijn.

Schrijf een stukje over jouw leuke en/of minder leuke ervaringen, vermeld je naam, leeftijd en in welke groep/klas je zit en mail dit dan naar redactie.dorpskrant@wesepe.nl en jouw stukje komt in de dorpskrant van juni.

Dan ben jij straks een bekende Wesepenaar, hoe leuk is dat ! 😊

We hopen dat we heel veel reacties krijgen!

Redactie Dorpskrant Wesepe

Het Weseper Erfgoed



Onder grote belangstelling van schooljeugd en bevolking van Wesepe werd op 5 mei 1970 ter gelegenheid van 25 jaar bevrijding door Burgemeester Wentholt van de gemeente Olist het bevrijdingsvuur ontstoken aan de Kreikenlaan. De fakkel met het bevrijdingsvuur werd aangeboden door Lea Timmer Arends, in het rood-gele tenue van Sportclub Wesepe. Op de foto behalve ouders en schoolkinderen, o.a. links de wethouders Grootentraast en van Vlisteren van de gemeente Olist, in het midden burgemeester Wentholt. Geheel rechts Pater Raynerus van Abdijt Ston. Op deze plek stond vroeger een grote beukenboom, die in 1968 het leven liet. Daarna kwam er een betonnen sokkel met bloembak en schaal voor het bevrijdingsvuur. Na enige tijd werd dit weer vervangen door een nieuwe beukenboom die inmiddels al weer aardig gegroeid is.